



*'Een warm nest geeft kinderen vleugels.'*

Jaargang 30, januari/februari 2022

[post@pcbdevlucht.nl](mailto:post@pcbdevlucht.nl) tel:033-2982204

**vooraf:**

Op het plein werd druk gebouwd aan de nieuwe klimpiramide. Deze is inmiddels opgeleverd en voldoet aan alle wettelijke eisen. Waar we juist afscheid van gaan nemen zijn de mondkapjes in de groepen 6 t/m 8. Ook in de school zelf hoeft het team ze niet meer te dragen. Heerlijk! De andere basisregels (handen wassen, anderhalve meter, klachtenvrij naar school) blijven wel gehandhaafd. Alle leerlingen krijgen deze week twee zelftesten mee (ook de groepen 0/1 t/m 5).

**de agenda:**

maandag 1 t/m vrijdag 4 maart: voorjaarsvakantie

maandag 7 maart: luizencontrole (komt u om 08.25 uur helpen?)

woensdag 9 maart: Biddagviering op school

donderdag 10 maart: gebedsgroep

vrijdag 11 maart: studiedag school, alle leerlingen vrij

dinsdag 29 maart: verkeersexamen theorie groep 7

woensdag 30 maart: Grote Rekendag

**groepsindeling na de voorjaarsvakantie:**

Nu Juf Jente haar diploma heeft en Juf Romy 28 weken in verwachting is (je mag dan niet meer voor de klas i.v.m. corona) zijn er een aantal wisselingen in de formatie. Ook juf Anita komt ons team versterken. Zij is een zij-instromer. Juf Willeke werkt al op de Vlucht op maandag en gaat haar uren uitbreiden. Juf Samantha gaat weer aan de slag als leerkrachtondersteuner.

Hoe ziet het plaatje er dan uit? Rood is nieuw.

	groep 0/1	groep 1/2B	groep 3	groep 3/5	groep 6
maandag	Lianne	Aloussia	Iris	Jan	Angela en Anita
dinsdag	Lianne	Aloussia	Maralie	Jente en Iris	Angela en Anita
woensdag	Jente	Aloussia	Maralie	Jan en Willeke	Inge en Anita
donderdag	Lianne	Jente	Maralie	Jan en Willeke	Inge
vrijdag	Lianne	Jente	Maralie	Jan	Inge en Anita

**Even voorstellen:**

U heeft het misschien al gehoord of gelezen: er is een nieuwe juf in groep 6. De afgelopen tien jaar heb ik (Anita de Graaf) gewerkt in het bedrijfsleven en ik heb besloten het roer om te gooien. Per 1 februari ben ik begonnen op De Vlucht als zij-instromer. Dit betekent dat ik vier dagen per week mee werk in de klas en één dag per week studeer aan de PABO. Door dit traject te volgen maak ik direct kennis met de praktijk en Angela en Inge begeleiden mij.

**De CITO:**

De afgelopen CITO-periode kenmerkte zich door veel ziekte en klassen in quarantaine. De afname is voor veel kinderen en leerkrachten erg rommelig verlopen. Dat zien we ook terug in de resultaten, de opgelopen achterstanden zijn in sommige groepen zelfs toegenomen. We hebben de opbrengsten inmiddels geanalyseerd en onze intern begeleider Fettina gaat met alle leerkrachten in gesprek om het tij te keren. Schoolbreed focussen we ons op begrijpend lezen. We starten daarmee op 11 maart tijdens de studiedag. Omdat het een moeilijk en omvangrijk onderwerp is, trekken we daar twee jaar vooruit.

**BIEB op SCHOOL:**

We hebben inmiddels een groot aantal bieb-ouders en ook de kasten zijn gearriveerd. Juf Annelies van groep 4 is de kartrekker en neemt binnenkort contact op met de leesouders. Daarna volgt de feestelijke opening.

**De Bijbelverhalen:**

'Open je ogen' is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: 'Open je ogen!' Er is een nieuw begin.

We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus vertelt het ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn boodschap is voor alle mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En dat ze ogen blijven openen voor het goede nieuws in de wereld van vandaag.

Naast de bijbehorende liedjes zingen we in de bovenbouw ook het gezang van de maand: GZ. 215:1 Christus onze Heer!

**Tenslotte:**

Namens het team wens ik u en de kinderen een fijne vakantie. We hopen op een stabiele en rustige periode na de vakantie!

Dick Lanenga

